

# Kongen, Virus og den Stjalne Krone

(Danese)

Der var en engang en Konge uden krone.

Kongen var ked af det fordi ingen anerkendte eller respekterede ham uden en krone.

Kronen var blevet stjålet nogen tid forinden af en lille, finurlig fyr, som kaldte sig Virus. Men eftersom han havde stjålet Kongens krone kaldte alle ham Corona Virus. Han gik hele tiden med den røde og hvide krone på sit hoved, og førte sig frem når han gik i forretninger eller på markeder. Nogen gange besøgte han endda folks hjem, hvor han rørte alt og alle.

Hver gang han rørte noget, efterlod han et lille fingeraftryk, et lille rødt mærke, som et tynd lag af pulver, der klistrede sig fast på ting. De folk som han rørte blev røde, og blev efterhånden også syge. Men han var glad for det han lavede, og over de næste dage nød han mere og mere at se hele landsbyen langsomt blive rød på grund af alle de ting han rørte.

Kongen var ikke fornøjet.

Hver dag fortalte hans sekretærer og rådgivere ham om det lille-krone-stjælende monster som forandrede hans kongedømme, ikke kun i farve men også i stemning. Folk var i stigende grad ulykkelige og syge, og de begyndte alle at hade Kongen mere og mere, som om han havde givet kronen til Virus for at genere dem. Kongen blev mere og mere vred og bekymret over hvad der foregik. Så en dag besluttede han sig for at det var tid til at gribe ind, og få sin krone tilbage, og dermed stoppe denne onde fyr som var i gang med at ødelægge livet for hans folk.

Han begyndte at tænke og studere, og tilkaldte sine sekretærer og rådgivere for at høre deres ideer, for at kunne tage en beslutning. De talte hele dagen om hvordan de potentielt kunne stoppe Virus og få kronen tilbage, men ingen af løsningerne overbeviste Kongen. Han gik i seng den aften meget bekymret og nedslået.

Men i løbet af natten, mens han sov og drømte, og drømte og sov, kom en ide til ham: han ville klæde sig ud som en vejarbejder, ligesom dem der fikser huller i vejen, og have med sig en spand fuld af tykt, sort lim til at sprede på jorden. Denne lim skulle være så stærk at den der stod på det, med det samme ville være limet fast. Med dette kostume og dette værktøj tænkte han, at han ville gå rundt i landsbyen den næste dag og jage Virus. Når han fandt den slubbert ville han kalde på ham, og så hurtigt hælde

lim ud for at lime Virus fast hvor han stod. Så ville han tage sin krone tilbage mens Virus kæmpede for at komme løs.

Tilfreds med denne ide, kaldte han på sin privat sekretær den næste morgen og bad ham om at hente arbejdstøj, tunge arbejdsstøvler, en hjelm, handsker, en spand og den specielle, meget sorte lim som typisk blev brugt til at fylde huller.

Da alting var blevet leveret, klædte Kongen sig ud i det mærkelige udstyr og var meget glad, men også nervøs og målrettet. Han gik ud af slottet, og uden af nogen kunne genkende ham, vandrede han mod landsbymidten for at fange den forbandede Virus.

Så snart at han fik øje på Virus i en af sidegaderne, forberedte han sig, og bevægede sig tæt nok på at han kunne blive hørt og sagde "Hr Virus, kunne du komme herover, jeg vil gerne bede dig om hjælp?"

Virus tænkte at dette var endnu en mulighed for at røre ved en landsbyboer, så han gik glad hen imod hvad der lignede en normale arbejder. Men så snart at han kom tæt på Kongen, som var i gang med at hælde en masse lim ud på vejen, bemærkede han at hans fødder hang fast i jorden, helt limet fast. Han begyndte at skrig og råbe og med viftede med armene, mens han prøvede at tage sin sko af. Men Arbejder Kongen snupede kronen af Virus's hovede og løb væk!

Virus stod der, med bart hovede, og råbte så højt han kunne, mens alle landsbybeboerne strømmede ud i gaderne for at se hvad der foregik. Da de fandt Virus uden kronen, med fødderne limet til jorden, begyndte de at juble af fryd. En beboer hentede et reb for at binde om ham, og så blev han trukket ud af sine sko og eskorterede til fængslet. Dermed sluttede den forfærdelig indflydelse han havde haft med på landsbyen med folk som blev røde og syge.

Kongen vendte tilbage til slottet, klædte sig i sine kongelige rober, tog kronen på hovedet, og organiserede en procession for at vise alle at han atter var den gode Kongen, og at landsbyen ville kunne leve i fred og ro. Alle de syge ville blive raske, og med Virus i fængsel ville livet blive bedre og mere retfærdigt for alle.

**(Anna-Sofia Olesen Yurtaslan)**